

Handbagage voor Jezusvolgers





Rob van
Houwelingen

**Handbagage
voor
Jezusvolgers**

Twintig
inzichten
om mee te
nemen



Buijten & Schipperheijn Motief - Amsterdam

© 2016 Rob van Houwelingen
Vormgeving: Theresia Koelewijn
ISBN 978-90-5881-901-7

Inhoud

Wat is handzaam onderweg?	8
I JEZUS GAAT ONS VOOR	
1.	
Christenen, wat zijn dat voor mensen?	15
2.	
Onderweg als Jezusbeweging	23
3.	
Volg het voetspoor van Christus	30
4.	
Heiligen hebben altijd status	38
II JEZUS VERTEGENWOORDIGT ISRAËL	
5.	
Natanaël: 'Erken de Koning van Israël'	49
6.	
Geen stad zonder Mozes	60
7.	
Een Israëliet met hartzeer	67
8.	
Aan de wortel kent men de (olijf)boom	74
III JEZUS IS WERELDNIEUWS	
9.	
Als een lopend vuurtje	83
10.	
Anderen het Woord voorhouden	88

11.		
De grote Verzamelaar		94
12.		
Boeken met spirit		100
IV JEZUS ALS HET GEZICHT VAN GOD		
13.		
Een gelovige Tomas		109
14.		
De Zoon op de troon		116
15.		
Het geluk komt naar ons toe		126
16.		
De Waarachtige of de afgoden		132
V JEZUS HEEFT DE TOEKOMST		
17.		
Leven in de laatste dagen		141
18.		
Waarom sport van weinig nut is		150
19.		
Een dubbeltroon voor God en het Lam		156
20.		
Wij hebben hier geen blijvende stad		163
Dank en verantwoording		169
Tekstregister		171

Bijlage

Assistentie voor reizigers met <i>Handbagage</i>	181
Gesprek 1: Jezus gaat ons voor	183
Gesprek 2: Jezus vertegenwoordigt Israël	185
Gesprek 3: Jezus is wereldnieuws	187
Gesprek 4: Jezus als het gezicht van God	189
Gesprek 5: Jezus heeft de toekomst	191

Wat is handzaam onderweg?

Handbagage – dat hoort bij reizigers. Hoeveel koffers je ook meeneemt op reis, er zijn altijd dingen die je onderweg graag bij de hand houdt. Het gaat daarbij zelden om grote of zware spullen. In het vliegtuig bijvoorbeeld is alleen handbagage van beperkt formaat en gewicht toegestaan.

Wie Jezus volgen wil, wordt ook een reiziger. En op weg naar het koninkrijk van God is het net zo goed belangrijk om het meest noodzakelijke binnen handbereik te hebben.

Je bent niet de eerste en evenmin de enige volgeling. Jezus stelde zelf twaalf apostelen aan, maar ook andere Joden (onder wie tal van vrouwen uit Galilea) volgden hem, en daaromheen vormde zich een wijdere kring van leerlingen. Zij allen waren zijn eerste volgelingen. Hun aantal is sterk gegroeid in de loop der eeuwen, maar christenen zijn nog steeds achter Jezus aan op weg.

Wat wil je dan per se meenemen, wat is onderweg naar het koninkrijk handzaam? Dat zal per persoon verschillen, zoals de inhoud van elke hand- of schoudertas weer anders is. Het volgen van Jezus heeft iets van een persoonlijke zoektocht. En toch... is er een minimum aan bagage vast te stellen dat elke volger nodig heeft om een goede reis te hebben en de eindbestemming te bereiken?

Focussen op de Heer

Het allerbelangrijkste voor christenen die onderweg zijn is om Jezus niet uit het oog te verliezen. Dan lopen we immers het risico de weg kwijt te raken die hij gaandeweg wijst. Wat laten we ons gemakkelijk afleiden! Dit boek wil zowel aarzelende als

overtuigde gelovigen helpen te focussen op onze Heer, zonder de blik op oneindig te zetten en de dagelijkse realiteit over het hoofd te zien. Zoals de Bijbel zegt: 'Laten we de blik gericht houden op Jezus, de voorman en voltooiër van het geloof' (Hebr. 12:2).

Deze bundel biedt uitleg bij twintig teksten of bijbelse lijnen, bestemd voor wie de blik gericht wil houden op Jezus. Ze kunnen mee als handbagage. Verwacht geen uitputtende tekstenverzameling. In *Onschatbare teksten*¹ is al een top-25 van geliefde passages uit het Nieuwe Testament besproken. Dat kan evengoed een handig boek zijn om mee te nemen. Als een soort vervolg biedt *Handbagage voor Jezusvolgers* twintig inzichten ter verdieping, speciaal met het oog op Jezus. Hij is het focuspunt.

Aan het einde van ieder hoofdstuk is geprobeerd het ontdekte inzicht zo compact mogelijk in woorden uit te drukken. Deze handzame samenvattingen kunnen ook dienen als gesprekstof. Vaak zijn informatieve kaderteksten toegevoegd om extra verdieping te bieden. In een bijlage worden verwerkingsvragen aangeboden.

Inzichtgevende thema's

Uit het Nieuwe Testament zijn teksten of bijbelse lijnen gekozen die zo belangrijk zijn dat ze tot de christelijke handbagage behoren. Ze bieden namelijk inzicht in wie Jezus is en hoe hij aan ons leven richting geeft. De inhoud is onderverdeeld in vijf thema's met elk vier hoofdstukken.

Per thema samengevat:

I. Jezus gaat ons voor. In de navolging vinden christenen hun weg door het leven. De eerste volgelingen van Jezus noemden zichzelf nog 'heiligen' of 'mensen van de Weg'. Hoe komen wij eigenlijk aan die naam: christenen? Wat hebben al die benamingen ons vandaag nog te zeggen?

.....
1 Amsterdam: Buijten & Schipperheijn *Motief*, 2014.

II. Jezus vertegenwoordigt Israël. De eerste christenen waren messiasbelijdende Joden, die Jezus erkenden als de Koning van Israël. Toch ging het merendeel van het Joodse volk aan de gekomen Messias voorbij, iets dat de apostel Paulus – zelf een Jood – diep verdriet deed. In niemand anders dan Jezus is de oude olijfboom Israël geworteld, een boom die zich vertakt in alle richtingen. Alleen zo kan Israël een licht voor de volken zijn.

III. Jezus is wereldnieuws. Het Woord gaat de wereld rond als een lopend vuurtje. Christenen leven het aan anderen voor. De Bijbel, waarin God mensen aanspreekt, is hun reisgids. Tegelijk brengt Jezus uit alle windstreken zijn volgelingen samen om er een geheel van te maken: de christelijke kerk.

IV. Jezus als het gezicht van God. Hij heeft in deze wereld laten zien wie God is. Dat mag ons tot een persoonlijke geloofsbelijdenis brengen: ‘Mijn Heer, mijn God!’ Hij is als Gods Zoon heel close met de Vader, naast hem gezeten op de hemelse troon. Eens zal hij verschijnen in volle (goddelijke) glorie.

V. Jezus heeft de toekomst. Wij leven in de laatste periode van de wereldgeschiedenis, die aanbrak toen de Geest werd uitgestort met Pinksteren. Wat er ook gebeurt, God heeft alles onder controle en de verheerlijkte Christus heeft zijn overwinning veiliggesteld. Daarom moeten we onszelf oefenen in christelijke wellevendheid en vooruitkijken naar de stad van de toekomst, het nieuwe Jeruzalem.

Handbagage in de Bijbel

De reistas met handbagage komt al in de Bijbel zelf voor. Dat was een open tas van leer die met behulp van een schouderband op de heup gedragen werd. Diverse soorten reizigers maakten er gebruik van: boeren, herders, bedelaars en filosofen. Zo’n schoudertas bevatte meestal proviand en eventueel wat geld, zoals het apocriefe boek Judit vertelt (10:5; later bleek het door Judit afgeslagen hoofd