

GELOOF.NU
TEKSTBOEK 1

tweede, herziene druk

GELOOF.NU – Tekstboek 1 (tweede, herziene druk)

Lees- en leerboek voor jongeren

ISBN: 978-94-6369-208-3

Online: Bijbelstudie, opdrachten, handleiding en leesrooster

www.geloof.nu/GO

Ook verkrijgbaar:

GELOOF.NU – Beeldboek 1

De lesstof van jaar 1 in afbeeldingen en eenvoudige taal voor extra maatwerk

ISBN 978-90-5881-397-8

Voor overige uitgaven zie www.geloof.nu

Tekstboek 1 (tweede, herziene druk) is gemaakt door team GELOOF.NU

Coördinatie: Joke Dam

Vormgeving & illustraties: Jolande Dam (herziene editie) www.worktor.nl

Jacques Donker

Geert Hoekzema



Een uitgave van Buijten & Schipperheijn *Motief*, Amsterdam

motief.buijten.nl

© 2022 Stichting GELOOF.NU

Behoudens uitzonderingen krachtens de Auteurswet van 1912 mag niets uit deze uitgave worden veeveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting GELOOF.NU.

Alle illustraties uit deze uitgave zijn nieuw gemaakt, aangekocht of met toestemming geplaatst. Mocht u menen auteursrechten te kunnen doen gelden, dan stellen we het op prijs als u contact opneemt met de Stichting GELOOF.NU.

GELOOF.NU

Tekstboek 1

tweede, herziene druk

Uitgegeven onder verantwoordelijkheid
van Stichting GELOOF.NU



Buijten & Schipperheijn *Motief*
Amsterdam

Inhoud

GELOOF.NU - Tekstboek 1

- Lijst Bijbelboeken	Omslag voor
- Inhoud	4
- Voor jou	5
Blok 1 God is God	7
- Les 1.1: Wie is God?	8
- Les 1.2: De God van de hemel maakt Zich bekend	12
- Les 1.3: God is de Drie-enige	16
- Les 1.4: God de Zoon	20
- Les 1.5: God de heilige Geest	24
- Leskernen blok 1 – terugblik	28
Blok 2 God is Vader	29
- Les 2.1: God de Vader	30
- Les 2.2: Vader heeft alles geschapen	34
- Les 2.3: God schiep de mens naar zijn beeld	38
- Les 2.4: De engelen en de duivel	42
- Les 2.5: God houdt van zijn schepping	46
- Leskernen blok 2 – terugblik	50
Blok 3 God is Koning	51
- Les 3.1: Het loopt God niet uit de hand	52
- Les 3.2: Gods plan en Gods regering	56
- Les 3.3: God en het lijden	60
- Les 3.4: God strijdt tegen het kwaad	64
- Les 3.5: God maakt alles nieuw	68
- Leskernen blok 3 – terugblik	72
Blok 4 De kloof	73
- Les 4.1: De zondeval	74
- Les 4.2: De erfzonde	78
- Les 4.3: Wat is zonde?	82
- Les 4.4: De straf	86
- Les 4.5: We komen er niet uit	90
- Leskernen blok 4 – terugblik	94
- Voor de catecheet	95
- Tijdslijn	Omslag achter

Voor jou

GELOOF.NU - Tekstboek 1

Dit boek is voor jou en voor je leeftijdgenoten. Het is een boek over geloof. Je kunt het voor jezelf of samen met anderen gebruiken.

Over het boek

Vijf lessen vormen samen een blok. Na elk blok vind je de leskernen bij elkaar en vragen om terug te kijken en vooruit te kijken.

Een les heeft vaste onderdelen:

1. De leskern *een korte samenvatting*
2. De basisles *hier gaat het over*
3. De lesplaat *afbeelding bij de les om over te praten*
4. Dichtbij *een verhaal bij de les*
5. De verdieping *extra info bij de les*
6. In de marge *notitie van/voor jou*
7. Werkplaats *opdrachten voor jou*

Bij het boek

Op www.geloof.nu vind je per les meer onder de knop /GO. Kies je boek en vervolgens de les waar je mee bezig gaat.



Algemeen *een nadenktekst*
Bijbelstudie *een bijbelgedeelte met vragen*

Weekagenda *bijbellesrooster bij de les*
Opdrachten *aan de slag met de lesstof*
Handleiding *hulp voor de leider*

Je vindt de aanvullingen via de QR-code of op www.geloof.nu/GO

Jij en je boek

Werk je zelfstandig met dit boek? Maak dan een plan. Lees elke week een les en kijk wat de afbeelding over de les zegt. Kijk anders naar het onderwerp met het Dichtbij verhaal of lees meer met De Verdieping. Wil je aan de slag? Kijk dan op de site. Daar vind je een bijbelstudie, een leesrooster en opdrachten. Zet je plan in je agenda en leer steeds meer over God. Je ontdekt hoe groot zijn liefde is. Ook voor jou!



De groep en je boek

Het is fijn met anderen de les te lezen en er-over te praten. Vertel elkaar wat je opvalt aan de lesplaat. Op de site vind je opdrachten om aan de slag te gaan en een bijbelstudie bij het onderwerp. Stimuleer elkaar. God geeft jullie aan elkaar om samen Hem te dienen en van Hem te houden.

Aan de slag

Leg een pen bij je boek en streep aan wat je belangrijk vindt of wilt vragen. Kijk na een blok even terug. Ging het goed? Wat ga je anders doen? Praat over de onderwerpen, ook in je gemeente. Vraag aan God of Hij wil helpen en dank Hem voor zijn liefde. We wensen je van harte Gods zegen toe.





BLOK 1 - GOD IS GOD

BLOK 1 GAAT OVER WIE ONZE GOD IS

Je krijgt een antwoord op de volgende vragen:

Les 1.1: Wie is God?
Wie is God? Wat weet je over Hem?

Les 1.2: De God van de hemel maakt zich bekend
Hoe kun je iets over God te weten komen?
Hoe maakt God Zich bekend?

Les 1.3: God is de Drie-enige
God is de Drie-enige. Wat betekent dat voor jou?

Les 1.4: God de Zoon
Wie is God de Zoon? Was Hij er altijd al? Wat doet Hij?

Les 1.5: God de heilige Geest
Wat doet God de heilige Geest? Wat moet je je bij Hem voorstellen?



1.1 Wie is God?

Leskern: **God is uniek, sterk en machtig.
God laat merken dat Hij er is!
God is de enige god!**

Wie is God?

Wie is God? Is dat geen rare vraag? Je kent God uit de Bijbel. Je ouders hebben je over Hem verteld, en de meester of juf op school en de dominee in de kerk. God is God. Maar wie is Hij? Je zult merken dat het niet makkelijk is om daar een antwoord op te geven. Het lukt maar een beetje.

Dat komt omdat jij een mens bent. Mensen zijn geen god. Mensen leven een poosje, God is eeuwig. Mensen weten lang niet alles, God is wijs en alwetend. Mensen maken fouten en doen zonde, God is heilig en zonder zonde. Mensen kunnen lang niet alles, God kan alles, God is almachtig. Mensen kun je zien, God kun je niet zien. Mensen zijn gemaakt door hun Schepper, God is de Schepper van hemel en aarde.

Wat een verschil!

Geen wonder dat je niet zomaar kunt zeggen: 'Zo is God'. God is altijd meer dan mensen kunnen denken.

De andere goden

God is de enige God. Hoe zit het dan met die mensen die geloven in Baäl of Allah of andere goden? God zegt duidelijk: 'Ik ben de enige. Ik heb hemel en aarde gemaakt. Ik heb jou gemaakt. Dien alleen Mij.'¹ Andere goden zijn bedacht door mensen. Ze bestaan niet echt. Er is maar één God die zichzelf bekend maakt aan de mensen. Dat heeft Israël gemerkt!

God bestaat!

In de tijd van Elia geloven veel mensen van Israël in afgoden. Als ze een goede oogst willen hebben, bidden ze tot Baäl. Maar dan blijft het wel drie jaar droog in het land. Er komt maar

geen regen. Elia roept de mensen bij elkaar op de berg Karmel. Hij zegt: 'Laten we eens zien wie god is. We vragen aan Baäl en aan God of ze zelf het offer willen aansteken.' Na een hele dag bidden laat Baäl nog niets van zich horen. Dat kan ook niet, want hij bestaat niet.

Dan bidt Elia tot God. *'Geef mij antwoord, Heer, geef antwoord! Dan zal dit volk begrijpen dat u de ware God bent. En dat ze weer naar u moeten luisteren.'* Toen stuurde de Heer vuur uit de hemel. *Door dat vuur verbrandde het vlees van de stier, en ook het hout en de stenen verbrandden. Zelfs de as verdween, en ook het water in de geul. Toen de Israëlieten dat zagen, knielden ze op de grond. Ze riepen: 'De Heer is de ware God, de Heer is de ware God!'*²

God bestaat! God kan vuur uit de hemel geven. Hij is God!

Bewijs?

Het verhaal van Elia op de Karmel is meer dan een verhaal. Het is echt gebeurd. In de Bijbel staan veel meer verhalen waarin God ingrijpt. Daarin zie je God aan het werk.

Je kunt niet bewijzen dat God er is, maar je kunt het wel merken! Wie heeft anders de aarde gemaakt? Hoe komt het dat de Dode Zee zo zout is? Wie zorgt ervoor dat het lente wordt? Wie zorgt ervoor dat je eten krijgt? Dat je beter wordt? Dat er mensen zijn om je te helpen?

Geloof daarom in God.

1) Ex. 20: 2-3.

2) 1 Kon 18: 37-39.

van God, Begin en het Einde, Begin van Gods schepping, Bemiddelaar tussen God en mensen, Bemiddelaar van een nieuw verbond, Bereider van redding, Betrouwbare Getuige, Bron van eeuwige redding, Brood dat leven geeft, Brood van God, **Christus**, De HEER is onze gerechtigheid, De Opstanding en het Leven, De rechtvaardige, De steen die door de bouwlieden vol verachting is weggeworpen, Deur, Die leeft, **Eerste en Laatste**, Eerstgeborene uit de doden, Eeuwige Leven, **Eeuwige Vader**, Enige Erfgenaam, Enige Zoon, Enige Zoon van God, God, Goddelijke held, Gods kracht, Gods wijsheid, Goede Herder, Grondlegger en voltooier van ons geloof, Grote Herder, Grote Hogepriester, Heer, Heer die deelt in Gods luister, Heer van alle mensen, **HEER** van de hemelse machten, Heerser over de vorsten van de aarde, **Heilig en Betrouwbaar**, **Heilige**, **Hemels mens**, **Hoeksteen**, **Hogepriester**, **Hoofd van de Kerk**, **Hoogste Heer en koning**, **Hoogste herder**, **Hoop**, **Hoop en goddelijke luister**, **Hoorn van goud**, **Konink**, **Koning** van de eeuwen, **Koning der koningen**, **Koning van de Joden**, **Koning van Israël**, **Kostbare hoeksteen**, **Laatste Adam**, **Lam**, **Lam van God**, **Lam zonder smet of gebrek**, **Leeuw uit de stam Juda**, **Leven**, **Levende steen**, **Licht van de wereld**, **Mensenzoon**, **Ons Pesachlam**, **Onze bescherming**, **Onze echtgenoot**, **Onze grote God en Heiland**, **Onze heiligmaking**, **Onze rechtvaardigheid**, **Onze verlossing**, **Onze wijsheid**, **Profeet**, **Rechtmatige telg**, **Redder**, **Redder / Verlosser**, **Rots**, **Schepper**, **Stralende morgenster**, **Telg van David**, **Trouw en Betrouwbaar**, **Trouwe en betrouwbare Getuige**, **Uiterste Hoeksteen**, **Verheven en enige heerser**, **Verzoening voor onze zonden**, **Vorst van de volken**, **Vorst van het leven**, **Vredenvorst**, **Waarheid**, **Ware brood uit de hemel**

Eigenschappen van God

In 1561 heeft Guido de Brès een belijdenis geschreven. Hij wil aan de Spaanse koning Philips II uitleggen dat gelovigen geen ketters zijn. Zij geloven juist, wat God in de Bijbel zegt. Guido de Brès geeft een samenvatting in de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Dit is het eerste artikel:

*'Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er één God is, een geheel enig en éénvoudig geestelijk wezen. Hij is eeuwig, niet te doorgronden, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig. Hij is volkomen wijs, rechtvaardig en goed, en een zeer overvloedige bron van al het goede.'*¹



Je ziet dat er allemaal eigenschappen van God genoemd worden. Die eigenschappen van God kom je ook tegen in verhalen uit de Bijbel.

- ▶ *Welke eigenschappen zie je bij de zondvloed? Of bij de uittocht van Israël uit Egypte? Welke eigenschap van God ervaar je in je eigen leven?*

Uit wat God doet leer je Hem kennen. Er is één mens die je het allerbest over God kan vertellen. Dat is Gods eigen Zoon. Jezus kent God als geen ander. Johannes zegt: *'Nog nooit heeft iemand God gezien. Maar de enige Zoon, die zelf God is, kent de Vader van dichtbij. Gods Zoon is bij ons gekomen. En door hem kennen wij God.'*²

- ▶ *Over die tekst moet je eens goed nadenken. Wat vertelt het leven van Jezus je over God?*

1) NGB art. 1.

2) Joh. 1:18.

God is als...

God is als een adelaar (Deut. 23:11)
God is als een rots (Ps. 73:3)
God is als een herder (Ps. 23)
God is als
Wat zou jij zeggen?

God is als _____

want _____

Je leert iemand pas echt kennen als je veel met hem omgaat. Leer God kennen en ontdek: **God geeft nog meer om jou dan je je kunt voorstellen!**

● Dichtbij

Bekend

‘Volgende week komt de nieuwe leraar Engels!’ zegt Moniek, ‘en ik heb gehoord dat hij heel cool is.’ ‘Nou, van mij had het nog wel even mogen duren’, vindt Lies, ‘geen Engels is beter.’

‘Maar deze is wel leuk’, zegt Moniek. ‘Hoe weet je dat?’ vraagt Angela, ‘ken je hem?’ ‘Mijn neef kent hem’, zegt Moniek. ‘Op zijn school vinden ze het jammer dat hij weg gaat. Hij kan goed uitleggen en verzint leuke dingen. Ze gingen chatten met een klas in Londen. En iedereen kreeg een mailadres van een kind uit die klas om te mailen.’ ‘Dat zou ik niet kunnen’, zegt Lies, ‘veel te moeilijk!’ Maar Moniek zegt: ‘Hij hielp als het niet lukte. En op het laatst gingen ze er heen.’ ‘Gingen ze naar Londen?’, vraagt

Lies. ‘Dat lijkt me gaaf!’

Moniek vertelt nog een paar dingen over de nieuwe leraar. Angela en Lies vinden het wel leuk. Het lijkt net alsof ze de nieuwe leraar al een beetje kennen. En ze hebben hem nog niet eens gezien!

► *Waarom staat dit verhaal bij deze les? Kun je dat uitleggen?*



● Werkplaats

1. Wie ben jij? Plak in het vak hiernaast een pasfoto van jezelf en schrijf er drie kenmerken van jou bij.

a. _____

b. _____

c. _____



2. Zoek in de basisles verschillen tussen God en mensen en schrijf ze hier naast elkaar.

--	--

3. Schrijf in het kort op wat je in je eigen leven van God ziet of merkt.



1.2 De God van de hemel maakt zich bekend

Leskern: God maakt Zich in de Bijbel en in de schepping bekend aan mensen.

Hoe ken je God?

Je ouders en andere mensen hebben je vast verteld over God. Maar hoe kennen die mensen God? Ze kennen God uit de Bijbel. Net zoals jij over God hebt gelezen in de kinderbijbel en in de gewone Bijbel.

In de Bijbel vertelt God over Zichzelf. Stel je voor dat God dat niet had gedaan! Dan wist je bijna niets over Hem.

Het werk van God

Misschien kijk je in het donker wel eens omhoog en denk je: 'Zoveel sterren, wie zou dat gemaakt hebben?' Of er wordt bij de burens een baby'tje geboren. Dan denk je: 'Wat een lief klein mensje. Wie zou dat kunnen maken?'

Je kijkt dan naar het werk van God. God heeft alles gemaakt.

De lucht met de sterren, de zee en de bomen, de mensen. Als je naar het werk van God kijkt, ontdek je iets over Hem. Je ontdekt dat God zo sterk is dat Hij de hele wereld en het heelal kan maken. Maar ook dat God de kleinste dingetjes heeft bedacht. Je ontdekt dat God machtig is en heel knap. Veel mensen zeggen daarom: 'Ik geloof dat er "iets" is. Een soort hogere macht.'

God maakt Zich bekend

Gelukkig hoef je niet te geloven in 'iets'. God heeft over Zichzelf verteld! God vertelt hoe Hij alles maakte. Hij heeft gepraat met Adam en Eva, en later met Noach en Abraham. God heeft regels gegeven om goed te leven en mensen uitgekozen om zijn volk te zijn.

God heeft ook profeten gestuurd die over Hem vertelden. Telkens zocht God contact met mensen en zo leerden mensen Hem kennen. En toen kwam Jezus, de Zoon van God. Hij laat nog beter zien wie God is. Jezus zegt in zijn gebed tot God: '*Vader, het werk waarvoor u mij gestuurd hebt, heb ik gedaan en afgemaakt. Zo heb ik u op aarde alle eer gegeven.*'¹

Jezus laat zien dat God van mensen houdt! God wil mensen redden van zonde en dood. Hij wil mensen een volmaakt leven met Hem geven. Dat wil God zo graag dat Hij er zelfs zijn eigen Zoon voor geeft. Zoveel houdt God van de wereld. Zoveel houdt God van jou.

Dat kun je lezen in de Bijbel. Daarom heb je de Bijbel nodig om God goed te leren kennen. Hoe weet je anders wie God is?

**Jezus laat zien dat God van mensen houdt!
God wil mensen redden van zonde en dood.**

Twee manieren om God te kennen

De schepping vertelt je hoe knap en machtig God is. De Bijbel vertelt je van Gods liefde. In de Bijbel lees je wat God tegen mensen zegt. Een moeilijk woord voor 'jezelf bekend maken' is 'jezelf openbaren'. Daarom wordt ook wel gezegd: de Bijbel is de zelfopenbaring van God. Door de schepping en in de Bijbel praat God tegen iedereen, ook tegen jou. Hij wil je vertellen wie Hij is. God woont in de hoge hemel in grote majesteit. Toch kent God jou, Hij heeft je toch zelf gemaakt? God zegt ook tegen jou: 'Ik wil je God zijn. Geloof in Mij!'

¹) Joh. 17: 4.



Genesis
SCHERPPING
ALMACH

● Verdieping

Goed leren kennen

God maakt Zichzelf aan mensen bekend. In de Bijbel leer je God kennen. Helaas bedenken mensen zelf soms ook van alles over God! Op die manier ontstaan er ideeën over God die niet kloppen.

Er zijn bijvoorbeeld mensen die zeggen dat God heel streng is en alle zonden straft. Een beetje klopt dat wel: God ziet alles wat er gebeurt. Hij ziet ook de verkeerde dingen die je doet. God is heilig en verdraagt de zonde niet! Maar als je er niet bij vertelt dat God het liefst de hele wereld wil redden en daar alles voor over heeft, dan praat je eenzijdig over God. Dan vertel je leugens.



Er zijn ook mensen die vanuit hun eigen gevoel dingen over God bedenken. Zoals: 'Ik kan niet geloven dat God al die ellende op aarde laat gebeuren. God kan er vast ook niets aan doen. God is vooral een God van medelijden.' Maar dan vergeet je de grote macht van God. Hij kan er echt wel wat aan doen! Hij heeft alles gemaakt en gaat alles nieuw maken. Dat zegt Hij toch zelf?!

Aan deze voorbeelden kun je zien hoe belangrijk het is om God goed te leren kennen. God weet zelf het best hoe Hij Zich bekend moet maken aan jou.

- ▶ *Wat heeft bijbellezen te maken met God leren kennen? En: hoe belangrijk is je eigen bijbellezen?*

● In de marge

Tuin van God



Teken hier je lievelingsplek uit de natuur.
Wat laat God daar van zichzelf zien?

God leren kennen,
is je ogen gebruiken.

● Dichtbij

Herkennen.

“Ik vind het wel grappig” zegt Jorne. “Ze komen er nooit uit!” Maar Elies zegt: ‘Als mijn moeder komt, ziet ze het gelijk.’ Het is mentorles en de hele klas zit te tekenen voor de ouderavond. Meneer Reitsma gaf als opdracht: ‘Maak een wandversiering, dan ziet de klas er leuk uit. Ik ga jullie ouders vragen om aan te wijzen wat het werk van hun kind is. Eens kijken of ze jullie een beetje kennen!’

Het is ouderavond. De vader van Jorne en de moeder van Elies zijn er ook. Meneer Reitsma zegt: ‘De leerlingen hebben de klas versierd voor u. Mooi geworden, niet? Ik heb een opdracht. Daarvoor deel ik briefjes uit. Wilt u de naam van uw kind bij zijn werkstuk hangen?’ De moeder van Elies kijkt eens rond. Die tekening met vissen is het niet. En die zwart-witte tekening ook niet. Daar loopt de vader van Jorne juist heen. ‘Deze is van Jorne’, zegt hij, ‘zeker weten.’ Dan ziet Elies’ moeder de tekening van een paard. Hij is heel precies getekend. ‘Die is van Elies’, zegt ze. ‘Zo tekent ze.’ Meneer Reitsma zegt: ‘Ik merk dat u uw kinderen goed kent. U herkent ze aan hun werk.’



Als de vader van Jorne thuis komt, vraag Jorne: ‘En, herkende je mijn tekening?’ ‘Gelijk’, zegt zijn vader. ‘Ik ken jou toch?’

- *In je werk zit een soort handtekening van jezelf verstopt. Hoe? Heeft de schepping ook een handtekening? Kun je dat uitleggen?*

● Werkplaats

1. Als je jezelf moet voorstellen aan iemand noem je je naam. Je vertelt wat over jezelf of je laat foto's zien en vertelt over je hobby's. Je gebruikt *woorden*, *illustraties* en *daden* om jezelf bekend te maken. In de Bijbel 'stelt God zich voor'. Zoek eens drie woorden en daden op over God. En hoe zit het met illustraties?
2. Maak met hulp van tijdschriften een collage van werken van God. Zoek er een bijbeltekst bij en schrijf die eronder. Voor op je prikbord.
3. Zoek op internet naar sites over sterren en planeten en zoek in de online-Bijbel teksten over sterren en planeten. Maak er eventueel een presentatie van. Aan wie zou je deze willen mailen?



Meer opdrachten op www.geloof.nu.

1.3 God is de drie-enige

Leskern: Er is één God, God de Vader, God de Zoon en God de heilige Geest. God is drie-enig. Zo heeft Hij Zich bekend gemaakt.

Eerst luisteren!

Als een ander iets over zichzelf vertelt, dan luister je. Je gelooft wat hij of zij vertelt. Het gaat immers over zijn eigen leven! Waarom zou hij daarover liegen?

Maar als God over Zichzelf vertelt, beginnen mensen vragen te stellen. 'Hoe kan dat? Waarom is dat zo? Dat geloof ik niet...' God vertelt de mensen wie Hij is. Moet je dan niet luisteren? God vertelt immers over Zichzelf!

Een en drie

God zegt: 'Er is maar één God. Ik ben de enige, er is geen ander.' In Deuteronomium lees je: *'Weet dat de Heer de enige God is. Vergeet dat nooit! Hij alleen is God, boven in de hemel en hier beneden op de aarde. Hij, en niemand anders!'*¹

God vertelt nog iets anders over Zichzelf: er zijn drie Personen, God de Vader, God de Zoon en God de heilige Geest. Tegelijkertijd lees je dat er één God is, hoewel er drie Personen zijn: dat noemen we 'de drie-eenheid van God'.

De Drie-eenheid

Als je gaat rekenen kom je er nooit uit. 1≠3. 3≠1. Toch is het allebei waar. Er is maar één God, de God die we kennen uit de Bijbel. Er zijn ook drie Personen:

- De Vader is de Schepper en het begin van alle dingen.
- De Zoon is het Woord, de wijsheid en het beeld van de Vader. De Zoon is mens geworden en als kindje geboren bij Maria.
- De heilige Geest is de kracht die uitgaat van de Vader en de Zoon. De heilige Geest wil je geloof geven, je troosten en in je wonen.

Deze drie Personen doen verschillende dingen. Samen zijn ze één God. Je kunt de Personen wel onderscheiden, maar niet los maken van elkaar. Meer hierover kun je lezen in artikel 8 en 9 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Maar... begrijpen kun je het niet! Dat kan niemand.

Niet te begrijpen?

Is het erg, dat je de Drie-eenheid niet kunt begrijpen? Eigenlijk niet. Stel je voor dat je God helemaal 'snapte', dat je alles van God begrijpen kon. Dan was jij net zo knap als God. Maar God is meer dan jij! Gelukkig wel. Hij is sterker en knapper. Hij weet meer en Hij is meer en Hij kan meer. Hij begrijpt jou wel! Je kunt Hem vertrouwen. En Hij kan je helpen ook. Hij is immers meer?

In één adem

Toen jij een klein kind was, is jouw naam in één adem genoemd met de namen van God. Toen je gedoopt werd zei de dominee: '....., ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.' God de Drie-enige heeft zijn naam verbonden aan jou. De Vader heeft je gemaakt en wil voor altijd je God zijn; de Zoon redt je van zonde en dood en geeft je nieuw leven; de heilige Geest wil in je wonen en je geloof geven. Eén God voor jou.

Bedenk eens wat die ene God, die drie Personen voor jou doen, wie zij voor jou zijn!

¹) Deut. 4: 39.

VADER
ZOON
GEEST



VADER
ZOON
GEEST

VADER
ZOON
GEEST

Mezoeza

In Deuteronomium 6: 4 staat: 'Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige God!' In het Hebreeuws ziet het er zo uit:

שמע ישראל יהוה אלוהינו יהוה אחד

En zo moet 'je het uitspreken: 'Sjema Israel, Jahwe Elohénoe, Jahwe echád.'

Joden spreken de naam Jahwe niet uit en vervangen die door Adonai. Deze zin is de eerste zin van de Joodse geloofsbelijdenis, het Sjema. Het Sjema wordt op belangrijke momenten gezegd en staat op het briefje in een mezoeza. Een

mezoeza is een tekstkokertje dat op de deurpost van een huis geschroefd wordt (zie illustratie). Het briefje in de mezoeza herinnert voortdurend aan God de Enige. Als je



deze tekst in Deuteronomium 6 : 5 opzoekt zie je dat direct achter deze woorden staat: 'Houd van Hem met je hele hart, met je hele ziel, en met al je kracht'.

Daar kun je iets van leren. Na de erkenning dat God de Enige is, volgt de oproep om God van harte lief te hebben. Je kunt niet zomaar zeggen: 'Ik geloof wel in God.' Wie dat zegt, spreekt een geloofsbelijdenis uit en die moet uit je hart komen. Iets wat uit je hart komt heeft invloed op alles wat je doet en zegt. Geloof je in God? Geloof je dat Hij de Enige is? Houd van Hem met je hele hart en doe wat Hij zegt!

Tegen de Joden is het Sjema het eerst gezegd – en het wordt nog steeds herhaald. Zoek op youtube naar filmpjes van het Sjema. Zoek ook op wat een mezoeza precies is. Wat heeft dat met Deuteronomium 6 te maken?

Belofte

Schrijf in elk hartje wat God je belooft.

Tip: Lees nog even het laatste stukje van de les.



God is meer dan jij!
Hij is sterker en knapper.
Je kunt Hem vertrouwen. En Hij kan je helpen ook. Hij is immers meer?

● Dichtbij

Horloge

‘Mijn horloge is kapot,’ zegt Maurice. ‘Laat maar eens zien,’ zegt zijn vader. ‘Moet er niet gewoon een nieuwe batterij in?’ ‘Weet ik niet,’ zegt Maurice. ‘Ik weet niet eens hoe dat ding open moet.’ Zijn vader pakt een mesje en wipt de achterkant van het horloge omhoog. Binnenin zit een klein rond batterijtje. ‘Neem die maar mee naar de winkel,’ zegt vader, ‘en haal er net zo een. Als dat niet helpt moet oom Dirk er maar naar kijken. Die heeft er meer verstand van.’

Helaas helpt een nieuwe batterij niet. Oom Dirk moet er aan te pas komen. Dan gaat het horloge nog verder open. Wat een boel tand-wieltjes zitten erin! En alles past zo precies in elkaar. Maurice zit er met zijn neus bovenop. Dat wist hij niet, dat er zo’n ingewikkeld mechaniek in zat. Hij kijkt ineens met andere ogen naar zijn horloge.

‘Ja,’ zegt oom Dirk, ‘je denkt misschien dat je alles snapt van zo’n horloge als je kunt klok-kijken, maar zo is het niet. Er komt wel wat meer bij kijken.’ ‘Ik denk niet dat ik het allemaal ga begrijpen,’ zegt Maurice. ‘O,’ zegt oom Dirk,



‘maar je hoeft ook niet altijd alles te begrijpen. Soms is het genoeg als je je erover verwondert. Dan krijg je respect voor de maker.’

- *Geloven is dat: Begrijpen? Verwonderen? Bewonderen? Geloven? (On)belangrijk? Wat denk jij?*

● Werkplaats

1. Drie en een: dat kun je niet begrijpen. Soms wordt hier het voorbeeld gebruikt van de Nederlandse vlag: drie kleuren, toch één vlag. Maar ook water is een voorbeeld. Kun je bedenken waarom (hint: denk aan warm en koud)? Bedenk zelf nog een ander voorbeeld.
2. Kies drie mooie kleuren draad, één als symbool voor de Vader, één voor de Zoon en één voor de heilige Geest. Welke kleuren zou je kiezen en waarom? Vlecht er een armbandje of bladwijzer van.



Meer opdrachten op www.geloof.nu.